



KIEKEBOE

BLOND EN BLAUW



Merho

KIEKEBOE



S

Standaard Uitgeverij
Antwerpen





De prijs van "Fraudeur van het jaar" wordt uitgereikt door "De Kamer van Witteboorden-criminaliteit". En de genomineerden zijn dit keer...



De heer Geldström, bankier. Oud-minister Levertrek...



...de heer Brackaf, projectontwikkelaar en de heer Van de Kasseien, zakenman.



En de winnaar is...

Nu komt het !!!



FIRMIN VAN DE KASSEIEN !!!

JOEPIE ! We hebben gewonnen !!!



Je kan trots zijn op je baas !

Stil ! Hij gaat nog wat zeggen.



Ik ben zeer ontroerd door deze prijs. Hierbij past een woord van dank aan mijn lief vrouwtje voor de jarenlange steun.



Lief vrouwtje ! Hoor hem, de farizeër !



Hé ! Ben jij nu al thuis ?

Het was niet zo'n lange film...



Maar ik dacht dat je nog iets ging drinken met Alanis ?

Alanis had nog een ander afspraakje.



Ach, zo. Heeft ze soms een nieuwe vriend ?

Nog maar net... Een hele lieve blonde jongen.



Ik ga slapen...



Snif, snik... ik had het kunnen weten... snif...
Blonde jongens vallen altijd op meisjes met
donker haar... snif, snif !!!



DE VOLGENDE MORGEN...

Dank je wel voor je telefoontje.
Iedereen belt me om me profi-
ciat te wensen... Nee, een echte
verrassing was het eigenlijk
niet...



Ik heb gewoon de hele jury omgekocht. Je bent
fraudeur van het jaar, of je bent het niet !



Zo, Marcel ? Heb ik je
soms laten roepen ?

Ik kom u feliciteren
met uw prijs.



Mag ik u deze fles champagne aanbieden ?

Hm... Het is wel niet mijn merk,
maar het gaat om het gebaar.



Een ogenblikje. Alweer felicitaties !



Hallo... iemand die me wil spreken.
Waar ?... Aan de balie ?



Zonder afspraak ontvang ik niemand. Zeg
hem maar dat ik nu geen tijd heb.



Het gaat om een jongedame, meneer... Ik schat haar rond
de twintig... Kastanjebruin haar, leuk snoetje, een beeldig
figuurtje en... U zegt ?



Meneer Van de Kasseien zal u meteen ont-
vangen.



Ga nu maar, Marcel. Ik heb een dringende afspraak !



Kom binnen, juffrouw ! Waarmee kan ik
u van dienst zijn ?



Ik heb u gisteravond gezien op de televisie.

En u bent meteen gevallen voor mijn natuurlijke charmes!



Dat gebeurt wel meer. Maar laat ik er onmiddellijk aan toevoegen dat ik u ook heel aardig vind. Hoe is uw naam?

Ik heet Bé!



Wat zou je zeggen van een intiem dineetje bij kaarslicht, Bé? Of houdt je meer van een gezellig weekendje in mijn appartement aan zee?

Sorry, daar kwam ik niet voor. Wat ik u zeggen wou...



...ik ben uw dochter!



MIJN DOCHTER!? Dat kan niet! Ik heb helemaal geen kinderen!!!



Toch wel! Ruim twintig jaar geleden had u een kortstondig avontuur met een zekere An... Wel, daarvan ben ik het gevolg!

Dat is niet mogelijk!



Ik heb nooit een An gekend... Of toch... An Gola, maar die had een zwarte huidskleur.

Herinnert u zich geen An De Laer?



Zo heette mijn moeder. Ik draag haar familienaam. Zodoende heet ik Bé De Laer. Onlangs is mijn moeder overleden. Op haar sterfbed vertelde ze me dat u mijn vader bent.



Ze was te trots om u iets te vragen. Maar nu sta ik alleen op de wereld en ik zit volkomen aan de grond. Daarom kom ik de hulp van mijn vader inroepen!



Hola! Niet zo vlug! Iedereen kan hier komen beweren dat ik zijn of haar vader ben!

Dat begrijp ik.



Het enige wat daarover uitsluitel biedt, is een DNA-onderzoek. Door een genetische vingerafdruk kan bewezen worden of u werkelijk mijn vader bent.



En als ik zo'n DNA-onderzoek zou weigeren?

In dat geval kan ik nog altijd naar de rechtbank stappen!



Maar dan wordt natuurlijk uw vuile was buiten gehangen. Ik vraag me trouwens af hoe uw vrouw zal reageren op uw buitenechtelijke avontuurtjes!



DAT IS GEMEEN !!!

Een kind in de kou laten staan ook! Laten we het discreet houden. Hier is het adres van professor Tswezaufen!



Wie is professor Tswezaufen?

Een autoriteit op het gebied van genetica. Zijn lab is gespecialiseerd in DNA-onderzoek.



Ik ben al bij hem geweest. Dus hoe vlugger u er werk van maakt, des te sneller weet u waar u aan toe bent.



En als nu zou blijken dat ik je vader niet ben?

Dan zal ik me neerleggen bij het resultaat. Maar mijn vrouwelijke intuïtie zegt me dat we bloedverwanten zijn!



Tot binnenkort... PA!



11



Hij heet Mario, Mario Lijn. En ik ben nog nooit zo verliefd geweest.

Mario en ik hebben zowat op alle gebieden dezelfde interesses.

Lijkt me eentonig! Nooit eens lekker ruzie kunnen maken.



Alleen wat muziekkeuze betreft, verschillen we een beetje. Ik ben dol op de groep BlauW, maar hij houdt er niet zo van.

Dus goeie smaak heeft hij ook! Want aan die groep erger ik mij blauw!



12



Heb je vanmorgen dat meisje op mijn kantoor gezien ?

Een heel mooi meisje, meneer Van de Kasseien.



Zeer juist opgemerkt, Marcel. Misschien daarom dat ze beweerde mijn dochter te zijn.



Uw dochter ?... heu... Nogmaals proficiat, meneer Van de Kasseien !

Het is een lasterlijke aantijging, Marcel !



En ondanks het feit dat ik haar vader niet ben, eist dat wicht dat ik een DNA-onderzoek zou ondergaan ! Alsof ik tijd heb voor zulke fratsen !



Daarom moet jij dat in mijn plaats doen, Marcel !

IK ! Hoe bedoelt u ?



Je gaat naar het lab van professor Tswizaufen en je zegt dat je Firmin Van de Kasseien heet. Gedraag je een beetje deftig en niemand zal het merken !



En denk erom, Marcel : geen woord hierover tegen niemand !



O, wat ben ik nerveus ! Ik voel vlinders in mijn buik !



Zal ik een vlindernetje voor je kopen ?

Hé ! Hij antwoordt niet !



Mooie vriend heb jij ! Al bij de eerste afspraak laat hij het afweten !

Dat is niet normaal. Zoiets doet Mario niet !



Als hem maar niets is overkomen !!!



O, wat makkelijk dat u net buiten gaat. Dan hoef ik mijn sleutel niet te zoeken.



Wat doe je nu ?



Controleren of je blonde prins thuis is of niet.



Maar we hebben geen sleutel van zijn appartement !



Die zullen we niet nodig hebben.

De deur staat open ...



Wat een rotzooi !

Alles is overhoop gehaald !



Hier zijn inbrekers aan het werk geweest !

Het zou natuurlijk ook kunnen dat jouw Mario gewoon een grote sloddervos is !



Zijn computer staat nog aan !



In de slaapkamer is hij niet.



En in de badkamer evenmin.



Het heeft er alle schijn van dat iemand hier iets is komen zoeken en dat Mario hem betrapte. Misschien werd hij wel overmeesterd en weggevoerd !



Kijk ! Een cd van de groep Blauw. En je zei dat hij niet van dat gedreun hield !





49



20



Ik zal u in het kort uitleggen wat DNA betekent, meneer Van de Kasseien.



Elke cel van het menselijk lichaam bevat een genetische code. Deze is voor iedereen uniek en bepaalt zowel ons uiterlijk als onze ontwikkeling.



Dat noemen we DNA. En zoals u ziet heeft de code de vorm van lange snoeren moleculen.



Dat is het ook, meneer Van de Kasseien. U moet weten dat een kind vijftig procent van zijn DNA van de moeder en de overige vijftig procent van de vader krijgt.



Als u me even wilt excuseren...



Hallo?... Ha, baron Jean Bon de Parme! Hoe gaat het met u? Er is net een koerier naar u onderweg met het rapport.



...Ik begrijp dat u erg benieuwd bent... Wel, het resultaat is helaas positief...



Hoezo?... Onmogelijk! Een DNA-onderzoek geeft onomstotelijke bewijzen! Ik begrijp dat u ontredderd bent. Maar u zult zich bij de feiten moeten neerleggen... Hallo... hallo...?



Mijn excuses voor dit kleine oponthoud, meneer Van de Kasseien. Maar laten we eraan beginnen.



Ik ga bij u een beetje bloed aftappen. Want dat heb ik nodig om uw DNA-vingerafdruk vast te stellen.



Deze vergelijk ik met die van het meisje en zo kan ik bepalen of u al dan niet haar natuurlijke vader bent.



Dames, dit is helemaal geen cd van de groep Blauw !



Dit is een cd-rom die toevallig in een cd-dosje is verzeild geraakt. Kom mee !



We zullen even kijken wat erop staat !



Een lijst met zeven namen !

Kijk ! Van de Kasseien staat erbij !



Dat is de baas van pa !

Onder elke naam vind je een dossier met persoonlijke gegevens en een foto.



Zelfs hun geschatte vermogen staat erbij... het zijn geen van allen sukkelaars !

Zou Van de Kasseien werkelijk zo rijk zijn ?



25

Elk dossier bevat bovendien een streepjescode... Zal ik het hele zaakje even voor je uitprinten ?



Waarom zou Mario gegevens opslaan over mensen zoals de baas van je vader ?

Goeie vraag, Alanis. Als we hier het antwoord op zouden kennen, dan was het hele raadsel opgelost !



Volgens mij zijn de zeven streepjescodes identiek.



Inderdaad ! Ze zijn precies hetzelfde !

Ous die zeven mensen hebben iets met elkaar gemeen.



De enige die ons hierbij kan voorthelpen is Van de Kasseien. Kom, Alanis ! We gaan hem confronteren met de namen van de zes anderen.



Denk je dat we zomaar bij die man binnen mogen ?

Als je jong, knap en van het vrouwelijke geslacht bent, is dat geen enkel probleem !



26

Er staan twee jonge meisjes bij de receptie die u wensen te spreken, meneer Van de Kasseien.



Toch ook weer niet om te beweren dat ik hun vader ben? Het lijkt wel een epidemie!



Een van beiden is de dochter van Marcel Kiekeboe.



Oef! Die kan me alvast niet komen vertellen dat ik haar verwekker ben.



Wat willen jullie van me weten?

Of de zes namen op deze lijst u iets zeggen?



Even kijken... Natuurlijk ken ik die namen!



Levervlek, Geldström en Brackaf waren samen met mij genomineerd voor de prijs van "Fraudeur van het jaar".



En de drie anderen, waaronder Jean Bon de Parme, zijn de vorige Laureaten.



En de naam Mario Lijn? Zegt u dat iets?

En of die naam me iets zegt! Die onbeschofte kerel!



Hij belde me gisteren op voor een afspraak. Het was ontzettend dringend en belangrijk. Dus ik maak vanmorgen een uurtje vrij op mijn toch al zo drukke agenda.



Maar die mooie meneer komt helemaal niet opdagen! Hij geeft zelfs geen belletje om zich te verontschuldigen!



Weten jullie soms waar die pummel uithangt?



Nee, we zijn zelf naar hem op zoek.







Jammer toch dat we zulke schattige meiden moeten elimineren !



Ja ! Het leven kan wreed en onrechtvaardig zijn.



MARIO !!!

Vooruit ! DOORLOPEN !

A... Alanis...



Je zal nog lang genoeg met je vriendje samen zijn. Want nu we de cd-rom hebben, is hij voor ons van geen enkele betekenis meer. Jullie worden voor eeuwig verenigd ! Als dat niet romantisch is ! **HAHAHAA !!!**



35

De meesteres zal tevreden zijn !

STELLETJE KNOEIERS !!! KOM HIER !!!



Hola ! Ze is toch niet helemaal tevreden. Ga jij eens kijken wat er aan de hand is !

Doe jij dat maar ! Ik moet de gevangenen bewaken.



DIT IS NIET WAT IK ZOEK ! IK WIL DE CD-ROM ! EN GEEN FLUT-CD VAN EEN DERDERANGSGROEPJE !!!



Ik zal die twee geliefden wel zelf onder handen nemen !

Zoals u verkiest, meesteres.



Breng hen naar de folterkamer terwijl ik me omkleed ! En bind hen vast !!!



36





NAAR BUITEN!!!

Hoezo? En Mario dan?



Voor we die uit de boeien hebben, zitten we al lang zelf opnieuw gevangen! We mogen het geluk niet blijven tarten!



We halen gewoon de politie erbij!



Zo'n stelletje hufters als jullie heb ik nog nooit gezien! Vooruit! Genoeg gespeeld! Ophrassen voor de hele politie-winkel hier arriveert!



LATER...

Er is niemand binnen! De fabriek is volledig verlaten!

Mario! Waar is Mario?



Wat wil je? Tussen jullie vlucht, het moment dat je ons waarschuwde en nu is er meer dan een halfuur verstreken.



In die tussentijd hebben ze hun biezen gepakt!

Hoe moet dat nu met Mario?



Ze zullen hem vermoorden!

Welnee! Zolang ze de cd-rom niet in handen hebben, zitten ze voor het blok.



Alanis, jij hebt rust nodig. Morgen zien we wel verder.





Kom, Alanis ! We nemen zelf contact op met de personen die op onze lijst staan !



Misschien worden we daar iets wijzer van. Want van Sapperdeboere verwacht ik niet veel heil.



Een koerier bracht zonet deze enveloppe voor u.



Ha, het rapport van professor Tsweizaufen ! Wat een supersnelle service !



HELA ?!!!



BÊ ! Wat doe jij hier ?

Vrouwelijke nieuwsgierigheid...



Kent u het resultaat van uw DNA-test al ?



Is er iets mis ?

Dat kan je wel zeggen ! Een ogenblikje !



Twee zijn er in het buitenland en drie zijn onbereikbaar.



In vergadering waarschijnlijk.

Hoe raad je het !? Rest ons enkel nog Jean Bon de Parme. Een baron !



Volgens de computergegevens heeft hij zijn zaak vorig jaar verkocht en leeft hij nu teruggetrokken op zijn domein in Koksheide.



Zo, een rentenier ! Misschien heeft hij wel even tijd voor ons !



Kom binnen, Marcel !



Wat heeft dit te betekenen ?

Marcel, ken jij deze jongedame ?



Heu... Ik heb haar gisteren al gezien, meneer Van de Kasseien. Is ze niet uw... ik bedoel...

Nee, Marcel !



ZE IS JOUW DOCHTER !!!



Hij, mijn vader ? Wat is dat voor onzin ?

Precies... SLIK... Wat is dat voor onzin ?



Omdat ik geen tijd had voor een DNA-test en omdat ik er zeker van was dat jij mijn dochter niet bent, heb ik een lid van mijn personeel naar Tsweizaufen gestuurd !



En nu wil het toeval toch wel, dat uitgerekend hij jouw vader is !



Maar ik weet nergens van !

Ontkennen helpt niet, Marcel ! Het resultaat van de test is formeel !



Wat is dit hier voor een poppenkast ! SALUUT !



Ze gaat ervandoor !

Begrijpelijk, ze moet het nog verwerken.



Eigenlijk valt dit me van je tegen, Marcel. Ik had nooit durven vermoeden dat jij zo'n vrouwenversierder was.



Maar dat meisje lijkt zelfs helemaal niet op mij!



Nog een geluk voor haar. Want jij lijkt nergens op!

Wat moet ik nu doen?

Handelen zoals het een man past!



Je verantwoordelijkheid opnemen!

Hoe moet ik dit thuis gaan vertellen?...



Nog een kleine tien minuten stappen, zei de buschauffeur.



49

Eindelijk iemand die ons wil ontvangen.



Maar we moeten er wel helemaal voor naar Koksheide!



Toen de baron de naam Mario Lijn hoorde, mochten we onmiddellijk komen.

Hier moet het zijn.



Wat een deftig huis!

Er zal dus ook wel zo'n keurige ouderwetse butler bijhoren.

Hallo, meiden! Jullie worden verwacht!



50





De remmen doen het niet !!! HOE IS DAT NU MOGELIJK ?!!!



WE RUDEN TEGEN DIE VRACHTWAGEN TE PLETTER !!!



Bergaf! Zo krijgen we nog meer snelheid!



O, NEE !!! HET STUUR BLOKKEERT !!!



55



Orie vliegen in één klap! Dat is alvast een zorg minder voor de meesters!



Hé! Je bent zo vroeg thuis. Voel je je niet goed?

Min of meer...



Charlotje, ik moet je iets bekennen...

Ach, zo! Heb je soms een buitenechtelijke relatie?



Nee, dat niet. Maar wel een buitenechtelijk kind...



56

WAT ?! Heb jij een kind bij een ander ? Hoe durf je me zo iets aandoen ?!



Ik wist het zelf niet eens, maar een DNA-test heeft onomstotelijk aangetoond dat ik de vader ben.

En hoe oud is dat kind ?



Het is een meisje van rond de twintig...

TWINTIG !!! Dat is van omstreeks de tijd dat wij huwden ! Onvoorstelbaar ! Je had me nog maar net eeuwige trouw beloofd en je liep al achter andere vrouwen aan !!!



Helemaal niet ! Ik kan me zelfs niet herinneren dat ik ooit...



Ik hoor het al ! Een geval van selectieve Alzheimer !



Luister nu eens even naar mij !

Hola ! Is er stront aan de knikker ?



Je kunt meteen het goede nieuws aan je zoon vertellen !



Heu... Doe jij dat maar...

Wat zou je ervan vinden als je er nog een zusje bij kreeg ?



Nog een zus !!!

Ik vind een Fanny in huis al meer dan genoeg ! En daarbij, ma, op jouw leeftijd...



Nee ! Ik niet, maar je vader !!!



PA ?! Ben jij in verwachting ? Dat kan toch niet !



Al twintig jaar lang verzwijgt hij ons dat hij een buitenechtelijke dochter heeft !!!



Zo'n drama is dat nu toch ook weer niet.



Lees er de geschiedenis maar op na.



Belangrijke politici, beroemde kunstenaars...



... en grote denkers hebben altijd al buitenechtelijke kinderen gehad.



Dat kan best zijn! Maar jij bent geen belangrijk politicus, geen beroemd kunstenaar **EN ZEKER GEEN GROOT DENKER !!!**



Ga maar bij je dochter inwonen !!!



KALE BIGAMIST !!!

Maar dit is een gerechtelijke dwaling!



Ben je niet een beetje te hard voor hem, ma? Hij kan er toch zelf ook niet aan doen!



Zoiets zit nu eenmaal ingebakken in de mannelijke natuur. Als vrouw begrijp je dat niet.



Trouwens, wat vindt Fanny ervan?

Sinds ze met Alanis optrekt is ze nog geen seconde thuis geweest.



Ik vraag me af waar die twee de hele tijd uit-hangen?



WAT IS ER GEBEURD ?!!!





O, ja. Ik vergat het haast te vertellen. Ik heb wat informatie over die Mario Lijn. Hij is laborant van opleiding en hij werkt in het lab van professor Heinz Tsweizaufen.



Dat is een prominent geneticus die af en toe DNA-onderzoeken voor ons doet. Zo heeft hij... Hallo?...Hallo?...



Het wordt hoog tijd dat ik die geachte professor eens aan de tand ga voelen!



Rusten kan ik daarna nog altijd!



TAXI !!!



Een lichte maaltijd. Daarvan kom je weer op krachten.



HÉ ! WAAR BEN JE ?



De patiënte van kamer twaalf is verdwenen!



TRRRRIIIIIII



Hallo, ja? Wat wenst u?



Hij ?!!! Die vent mag me hier niet zien!

Heu... heeft u een afspraak?





De professor is nog bezig. Gaat u maar even naar de wachtkamer, alsjeblieft.



Die stem... Waar heb ik die nog gehoord ?



Ik zal u zo dadelijk het resultaat bezorgen. Daar is de wachtkamer.



PA !



FANNY !

Wat doe jij hier ?

Dat wou ik net aan jou vragen.



Wil je even meekomen, meisje ?



69

Het loopt volkomen uit de hand !

Helemaal niet, liefje. Ik heb de situatie onder controle.



Ik zeg hem gewoon dat de nieuwe test negatief is, dat ik me blijkbaar vergist heb en we zijn van het hele gedoe verlost.



BLIJF VAN MIJN LUF !!!

Kabaal in de wachtkamer !



HELA ! Wat zijn jullie van plan met mijn dochter ?



Ik roep Tswexaufen !



Professor ! ? ... He ! Mijn dochter !!!



70



Een DNA-test door professor Tsweizaufen zal uitsluitel geven. Maar de professor en Bè spelen onder één hoedje!



DE TEST IS ALTIJD POSITIEF!

Zeer juist opgemerkt, meisje.



Maar echt waterdicht is het systeem niet. Zo houdt baron Jean Bon de Parme wel van vrouwen, maar alleen om ermee te praten.



Of de DNA-test wordt afgenomen van de verkeerde persoon en die blijkt dan toch positief te zijn.

wil dat zeggen dat...



... dat ik geen buitenechtelijke dochter heb?

Wees gerust, pa! Je hebt maar één dochter. En dat ben ik!



En wat doen we nu?

Hen liquideren. Dat is de enige oplossing!



Niet zo vlug! Jullie dachten alles geregeld te hebben door een auto-ongeval uit te lokken. Brute pech! Want we hebben de klap alledrie overleefd!



Dus als Alanis en de baron bij bewustzijn komen en ze missen mij, zullen ze zich ongetwijfeld wel vragen stellen!

VERDORIE!!!



Die twee anderen moeten uitgeschakeld worden. Naar het ziekenhuis! En dit keer geen half werk!





Daarna volgde er een DNA-test, die door de professor vervalst werd. En iedere keer bleek de betrokkene de vader van Bé te zijn.



Goed geraden. Heel toevallig kwam ik de vervalsingen op het spoor.



Genetische vingerafdrukken worden omgezet in een streepjescode. En zo viel het me op dat die bij een hele reeks mannen dezelfde was.



Toen ik er de professor over aansprak, werd hij boos en ik kreeg verbod om me nog verder met die tests bezig te houden.



Dat vond ik verdacht. Daarom zette ik de onderzoeksgegevens op een cd-rom. Bé of Tswizaufen moeten onraad geroken hebben, want ze stuurden die twee schoften op me af.



Gelukkig bewaarde ik de cd-rom in het doosje van een gewone cd.



Afschuwelijke muziek vind ik dat!



Tegen die twee kerels hield ik vol dat ik van niets wist. Toen haalden ze mijn appartement overhoop.



Omdat ze niets konden vinden, namen ze mij mee naar de oude fabriek. Bé dreigde me te folteren als ik niet vertelde waar de lijst was. Dus biechte ik alles op.



En toen zijn ze terug naar je appartement gegaan, waar ze Alanis en mij aantroffen met de cd.



Toevallig was ik met Alanis meegegaan. In de puinhoop zag ik een cd van Blauw. Dat vond ik vreemd, omdat Alanis me verteld had dat je niet van die groep hield.



Jullie konden blijkbaar uit hun handen blijven. Want eenmaal terug in de fabriek eisten ze de adressen van de twee meisjes die in mijn appartement zaten.



Jouw adres kende ik gewoonweg niet. Maar dat van Alanis wel. En weer dreigden ze me te folteren, zodat ik het uiteindelijk toch heb gegeven...



... op voorwaarde dat ze alleen de cd meenamen en haar verder geen kwaad zouden doen.



Hoe naïef om dat te denken !

Waar is Alanis nu ? Ik denk al de hele tijd aan haar.



Die twee 'zonnebrillen' bleven ons maar achternazitten. Zo ontsnapten we ternauwernood aan een auto-ongeval. Alanis ligt nog in het ziekenhuis, maar het is niet ernstig.



Niet ernstig ? Die twee bullebakken zijn er momenteel naartoe !



Dat was ik glad vergeten !

Twee bosjes bloemen, alsjeblieft !



Is dit niet een beetje overdreven ?

Bloemen kopen voor iemand die je gaat neerknallen. Dat zijn toch kosten op het sterfhuis !



Achter die boeketten verstoppn we ons pistool, idioot !



In welke kamer liggen ze ?



Dat gaan we nu uitzoeken.

We moeten dringend iets doen ! Maar hoe kunnen we het ziekenhuis waarschuwen ?



Wacht eens even...

Mijn gsm ! Ze hebben me niet gefouilleerd. En daar gaan ze nu spijt van krijgen !



Fantastisch ! Bel de politie !

Verdorie...



Wat is er ?

Lege batterij !... Door die hele historie met mijn zogezegde onechte dochter, heb ik hem vergeten op te laden.



Opgepast ! Ik hoor voetstappen !



Kan dit nu niet even wachten tot je twee vriendjes terug zijn ?



Allemaal tijdverlies. Hoe vlugger ze uit de weg geruimd worden, hoe beter !



Je geeft ze gewoon een dodelijke injectie en we zijn er vanaf.



Ik weet niet of ik daartoe in staat ben.

Dat noemt zich dokter en een simpele prik geven is al te moeilijk !





83



84



ALANIS !

MARIO !!!

We vroegen ons al de hele tijd af waar je naartoe was. En toen bleek er een oproep binnengekomen te zijn dat wij gevaar liepen.



Daarom leek het me veiliger deze patiënten even bij mij onder te brengen... De politie kon die gangsters moeiteloos inrekenen!



Zie je nu wel dat ik geen buitenechtelijk kind heb !



Dat zal dan wel, maar je was er toch niet helemaal gerust op.



Wat wil je daarmee zeggen ?

...Niets... Ik ga het eten klaar maken.



85

Ik eet buitenshuis vanavond.



Mario en Alanis nodigen me uit om de goede afloop te vieren.



Drie personen ? Volgt u me maar...



Inspecteur Sapperdeboere ! Wat een toeval !



Ssst... Doe alsof je me niet kent !

Ik zoek nog steeds naar de zwarteter... undercover... Dus je weet niet wie ik ben. Je hebt me nog nooit gezien !



Oké. U kunt op me rekenen.

86



Merho KIEKEBOE

daphne

722 150

1. De Wollebollen
2. De duivelse driehoek
3. De dorpstiran van Boeloe Boeloe
4. De onthoofde sfinx
5. Tegen de sterren op
6. Kiekeboe in Carré
7. De schat van Mata Hari
8. De Haar-Tisten
9. De zwarte Zonnekoning
10. De doedelzak van Mac Reel
11. Spoken in huis
12. De Trawanten van Spih
13. Kies Kiekeboe
14. Een zakje chips
15. Mysterie op Spell-Deprik
16. Meesterwerken bij de vleet
17. Fanny Girl
18. Bing Bong
19. Geeeeeef acht!
20. De Ka-Fhaar
21. De pili-pili pillen
22. De omgekeerde piramide
23. De snor van Kiekeboe
24. De anonieme smulpapen
25. Het plan SSoeffter
26. Album 26
27. De getatoeëerde mossel
28. Over koetjes en kalfjes
29. De zoete regen
30. Het lot van Charlotte
31. Klavertje vier
32. Het edelweissmotief
33. De een zijn dood
34. De zaak Luc Raak
35. Kiekeboeket
36. Het witte bloed
37. Jeanne Darm
38. Prettige feestdagen
39. De fez van Fes
40. Villa Delfia
41. De bende van Moemoe
42. De spray-historie
43. De spookfirma
44. Hotel O
45. Een koud kunstje
46. Konstantinopel in Istanboel
47. De taart
48. Black-out
49. De Medusa-stichting
50. Afgelast wegens ziekte
51. Met de Franse slag
52. De wraak van Dédé
53. De roze Rolls
54. Gedonder om de bliksem
55. Schiet niet op de pianist
56. Het Stokvis-incident
57. Zeg het met bloemen
58. Haaiman
59. De kus van Mona
60. Het gat in de kaas
61. De zes sterren
62. Doorgestoken kaart
63. Moet er nog sneeuw zijn
64. De onweerstaanbare man
65. De come-back van Dédé
66. De hoofdzaak
67. Het geslacht Kinkel
68. Thantomthant
69. Zand erover
70. Witter dan wit
71. King Sacha
72. Het Zipan-project
73. Hoe meer kijkers
74. De wereld volgens Kiekeboe
75. Het idee van Dédé
76. Kiekebanus
77. Drempelvrees
78. Havana Gilla
79. Kunst en vliegwerk
80. De babyvampier
81. Blond en Blauw



© 1999 BY STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN-BELGIUM

WEBSITE STANDAARD STRIPS:
www.standaard.com

ISBN 9002 20330 6
D/1999/0034/50

5/99